

נגיעות מפרשת השבוע כי תבוא

השבת נקרא בע"ה את פרשת כי תבוא . משה מלמד על הברית הנצחית והשילוב בין עם ישראל ויחודו מהעמים לתורת ישראל וארץ ישראל.

משה מצמיד בדבריו את הכניסה לארץ ישראל למצוות הבאת הביכורים לבית הבחירה והכרת הטוב והתודה לקב"ה על היכול ועל הטוב שנפל בחלקנו.
משה מברך את עם ישראל בשפע של ברכות טובות אך מאחר והוא מפוכח ומכיר את ה"סחורה" שלו הוא גם מזכיר מהקללות הקשות העולות להתרחש כשבוחרים בדרך הלא רצויה .
בדיעבד ראינו שהברכות ולצערנו גם הקללות התגשמו לפי הנבואה .

בתקופה האחרונה לאורך מערכת הבחירות שמענו וקראנו באמצעות כל סוגי כלי התקשורת עד כמה המצב גרוע ואיך הגענו לשפל ולתחתית או כמה יהיה גרוע אם מפלגה זו או אחרת תנצח את הבחירות. הוצגו בפנינו מצגות שווא של חורבן טוטלי שאנו מצויים בו או שנגיע אליו. המדיה היתה מלאה בהצגת תרחישים רעים ככל האפשר וכל מועמד הוצג כמושיע היחיד , הבלעדי והנבחר שאם הוא לא יבחר למנהיגות עם ישראל יאבד את הזדמנותו האחרונה ...

לקראת השנה החדשה נבחר להתמקד בטוב ובע"ה באחדות . העולם מלא בטוב ויש להודות עליו מכאן רעיון הביכורים שבו פותחת הפרשה .

נתן קוטלר מביא את דברי הרב זקס שכתב שהוא נהג לערוך ניסוי בהרצאותיו ובו הוא הציג בפני הקהל דף לבן שסומנה בו נקודה שחורה ושאל מה הם רואים ? רוב האנשים השיבו שראו נקודה שחורה. הרב זקס היה נוהג להבהיר , אם רוב הדף לבן מדוע להתמקד בנקודה שחורה קטנה ?
בדרך זו הרב זקס הסביר שזו אשליה גדולה בחיים . המדיה , התקשורת השונה מדווחים כל הזמן בעיקר על הדברים השליליים שקורים . למעשה בכדי שהמדיה תייצר כותרות מעניינות היא צריכה לדווח על אירועים נדירים. רוב הדברים הם אירועים טובים שוטפים והם אינם יוצרים סקופים גדולים ולמעשה " אינם מוכרים " עניין ולכן גם אינם מגיעים לדפי החדשות.

הרמב"ם כותב במורה נבוכים שזו טעות גדולה לחשוב שיש יותר רע בעולם מטוב ואם מתבוננים היטב ונכון בעולם מגיעים למסקנה של התפעלות מכל החסד והטוב שהקב"ה עושה בעולם ומבינים שרוב הטוב על הרע.

אחת ההוראות בפרשה היא " וְשִׂמְחַתְּ בְּכָל-הַטּוֹב, אֲשֶׁר נָתַן-לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ וּלְבִיִּתְךָ: אֶתָּה, וְהַלְוִי, וְהַגֵּר, אֲשֶׁר בְּקִרְבְּךָ " ההתמקדות בשמחה איננה מתוך נאיביות או חוסר מודעות. יש רע ויש רוע בעולם. יש עיוותים יש חוסר צדק אולם יש הרבה יותר טוב בחיים שמתקבל אצלנו כמובן מאיליו החל מהשכמה בריאה , פרנסה , הקמת וקיום משפחה רחבה ושמחה ועוד ועוד עד שלעיתים כל זה נשכח ומוסט לצד בשל עגמת נפש קלה או אפילו מוצדקת אולם יש לדעת לאזן ולשמוח עם הקיים .
הבאת הביכורים מזכירה לנו את כל הדברים הרגילים שאנו לוקחים אותם כמובן מאיליו שראוי ונכון לשמוח עליהם ומזכירה לנו להודות לה' ולשמוח על קיום כל הטוב בעולם.

שבת שלום.

שלר איתן

לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל